



Wij hebben afscheid genomen van

mevrouw

Jeanne Deschryver
"Jane"

Ons moeke, omi, bonni

Echtgenote van wijlen de heer Maurice Berghmans

Diest, 23 februari 1926 - Diest, 9 maart 2024.



De afscheidsplichtigheid zal plaatshebben in intieme kring.



Mama

*Mama is het woord
waar het leven mee begint*

*Mama is het woord
dat hoort bij ieder kind
een woord om zacht te zeggen
niet om luid te schreeuwen
het hoeft niets uit te leggen
en gaat door alle eeuwen*

*Mama is het woord
waar de mensheid mee begint
mama is een ander woord
voor liefde.*

Toon Hermans

*De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven,
In liefde, in verhalen die wij zo graag herhalen.*

Hanna Lam

Ze leeft verder in de harten van:

Philippe
Yola en Jef
Sophie
Peter en Margaux
Lou, Mon, Bono, Scot
Michelle en Francesco †
Debora en Federico
Silay
Andrée en Jo
Jo en Sarah
Eli, Luz
Tina en Brecht

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

*Dank aan Dr. D. Timmermans,
het personeel van WZC Ezeldijk en het Algemeen Ziekenhuis Diest, Geriatrie.*

Condoleren: Familie Berghmans-Deschryver
Koning Albertstraat 67 - 3290 Diest
www.huisjannes.be