



*Nee,
aan de liefde komt
geen einde
Zij stijgt
boven ons uit
Daalt soms op ons neer
Raakt ons aan
voor even.
En soms voor langer
dan wij leven
Maar gaat altijd verder
waar wij stil blijven staan.
Al zal ook het licht
in onze ogen
verdwijnen
aan de liefde
komt geen einde*

Stef Bos

Na vele zorgzame jaren is ze rustig
van ons heengegaan

Paula VANHOOF

geboren op 22 februari 1931 en
overleden op 15 september 2024.

levenspartner van wijlen Wies BUTTIENS

Moeke van
Lydia en Eddy,
Luc en Lilly,
Jan en Gisèle.

Oma van
Vik en Ana,
Laura, ♥
Ine en Bart,
Thomas, Ella,
Jelle en Kim,
Lana, Nina,
Jana en Willem,
Lasse,
Bjorn en Dubhe,
Fynn, Lyam.

*Dank aan haar huisarts An Thys en
aan het thuiszorgteam Marcelinne Vereycken.*

Het afscheid vindt plaats in familiekring.

Condoleren:
Familie VANHOOF-BUTTIENS
Koning Albertstraat 67 - 3290 Diest
www.huisjannes.be